

# Gløden

Anarkistisk Tidsskrift for Sandhed og Ret, mod Menneskefrygt og Korruption  
Redigeret, fremstillet og udgivet af Svend M. Larsen, Bredgade 6, 1, Løgstør

Nr. 10

Tirsdag d. 22. November 1932

1. Aargang

Eftertryk uden Kildeangivelse forbydes

## Ildbrand i Løgstør

I Eftermiddag, Kl 3, lød Brandsirenens uhyggelige Tone over Byen, og i Løbet af faa Minutter rykkede Brandvæsenet ud og gav Møde ved Fjordgade 64 ( nærmeste Hus ved Færgen), hvor der var udbrudt Ild paa 1. Sal. Midt under "Forestillingen" gik der Hul paa en Slange, hvor denne laa hen ad Jorden, saa Vandet sprøjtede op paa de talrige nærstaaende Tilskuere – I Løbet af et Kvarters tid kunde Sprøjten indstille sin Virksomhed. Ilden var slukket, - og nu er kun "Gløden" tilbage!

## Jordefærd.

Under jævn Deltagelse jordedes i Eftermiddag fra Løgstør Sognekirke pens Postekspedient Mikkelsen. Der var sendt et Væld af Kranse, og 6 Postkontrahender – 4 Postbude og 2 Landposte – i Uniform dannede Æresvagt ved Rustvognen.

## Bondefangeri

I "Socialdemokraten" fremsattes for et par Dage siden den Paastand, at dette Blad "skrives af de af Arbejderne valgte Mænd". – H. Knudsen, Løgstør, blev indsat af den københavnske Overledelse – Kontrolkomiteens Formand, Hr. C. Grønning, har paa et Partimøde bekendt, at den lokale Socialdemokratis Repræsentanter blot stilledes over for en fuldbyrdet Kendsgerning. Det er den Centralisation, H Knudsen priser saa højt, særlig naar han selv kan sidde i en "Central" og regere enevældigt! (Noget andet er, at Flertallet af Holderne i Løgstør sikkert ogsaa dengang ..... (kendte?) H. Knudsen).