

# Gløden

Anarkistisk Tidsskrift for Sandhed og Ret  
Redigeret, fremstillet og udgivet af Svend M. Larsen, Bredgade 6, 1, Løgstør

Nr. 3

Fredag d. 4. November 1932

1. Aargang

Eftertryk uden kildeangivelse forbydes

## 50 Aar

fylder i Morgen Postpakkemester Vilh Larsen, Skolegade 10. Hr. Larsen er Søn af nu afdøde fhv. Skolebetjent og Dampskibsdrager Jens Larsen, Løgstør. Oprindelig var Hr. V. L. Snedker og arbejdede som saadan hos nu afdøde Tømrer Chr Tommerup, men Hr. V. L. Snedker og arbejdede som saadan hos nu afdøde Tømrermester Chr. Tommerup, men Hr. V.L. har nu i en Aarrække staaet i Postvæsenets Tjeneste, hvor han ved sin Pligttroskab og overvældende Elskværdighed har vundet en meget omfattende Vennekreds. Hr. L. er organiseret Socialdemokrat, og han fører ikke blot Ordene "Frihed, Lighed, Broderskab" paa Læben, men søger at praktisere dem i al sin Færd. Siden 1929 er han Medlem af Byraadet. Desværre er Hr. L.'s Helbred undertiden vaklende.

Hr. L. har en Søn, der har Realeksamen og er Kommiss, og som besidder Faderens elskværdige Imødekommenhed. (Jeg har hørt fejl, Fødselsdagen er først d. 15. Red.)

Paa Grund af Præsteindsættelse i Ranum og Malle bliver der paa Søndag ingen Gudstjeneste i Løgstør og Løgsted Kirker.

## Hvad Landstingsvalget har kostet.

Ifølge Regnskab i "Statstidende" beløber Omkostningerne ved Landstingsvalget i Aalborg – altsaa alene i 6. Landstingskreds – sig til 30359 Kr. hvoraf Rejsegodtgørelser og Diæter til Valgmænd udgør 27100 Kr.

## En moralsk illoyal Presse.

Ved Studium af den stedlige "Socialdemokratis"'s Vælgermødereferater lægger man Mærke til, at naar en Retsstatsmand eller en Kommunist har haft Ordet, refereres i Regelen intet af Talens Indhold. Selv om man hverken er Retsstatsmand eller Kommunist, maa man oprøres over slig brutal Uretfærdighed!

## Blaa Kors

havde ved mundtlige Bekendtgørelser indbudt til offentligt Møde i Missionshuset i Aftes med Provst Westergaard som Taler. – Provsten som 1904-10 var Præst i Frederikssted paa St. Croix, gav en belærende Skildring af de tidligere dansk-vestindiske Øers Historie samt Natur- og Folkeliv og omtalte Drikkeriets undertiden katastrofale følger for Negrene. De Sorte er i ædru Tilstand skikkelige og omgængelige, men ved deres Danse- og Drikkegilder sætter Nydelsen af Alkohol – Rom af Melasse – ikke sjældent Lidenskaberne saa heftigt i Kog, at Slagsmaal med Mord og Lemlæstelser bliver de sørgelige Resultater.

Religionen paa Øerne er stærkt blandet; i Frederikssted – en By med 3000 Indbyggere – havde 4 Trossamfund deres Kirker.

Paa St. Croix dyrkes særlig Rørsukker og Bomuld. Sukkerrøret er paa Tykkelse med en voksen Mands Haandled og mandshøjt. Bomuldsbusken minder i Størrelse og Udseende om en Stikkelsbærbusk. Provsten sluttede med Andagt – Der var mødt ca. 25 Tilhørere.