

# Gløden

Anarkistisk tidsskrift for Sandhed og Ret, mod Menneskefrygt og Korruption  
Redigeret, fremstillet og udgivet af Svend M. Larsen, Bredgade 6, 1, Løgstør

Nr. 12

Fredag d. 25. November 1932

1. Aargang

Eftertryk uden Kildeangivelse forbydes

## I Løgstør Missionshus

afholdtes i Aftes en Fest i Anledning af den Tilbygning af Køkken m. m., som nu er fuldført. Af Pladshensyn havde man maattet begrænse Deltagernes Antal og udstede Indbydelseskort.

Missionær Rasmussen indledede med en Redegørelse for det udførte Arbejde, som havde kostet næsten 2000 Kr., og som var fuldt betalt.

Efter at Arkitekt Ginnerup, Ranum, havde talt over 1 Mos. 19, 17, drak man Kaffe. Ved Kaffebordet talte Missionær Rasmussen, Fabrikant Sahl, Rutebilejer Jesper Nielsen, Arkitekt Ginnerup, Toldforvalter Clausen og pens. Baneformand Jensen. De forskellige Arbejder var udført af Murerm. J. Christensen, Tømrerm. O. Larsen, Kobbersmed Andersen og Malerm. Fisker, som alle høstede Anerkendelse for godt Arbejde og kulante Vilkaar. En særlig Ros fik pens. Baneformand Jensen, der havde været Drivkraften i Foretagendet. Arkitekt Ginnerup, som i en Aarrække har været tilsynsførende ved Missionshuse, udtalte sin uforbeholdne Glæde over at se et Missionshus saa vel vedligeholdt.

Et stort Sengetæppe, skænket af Repræsentant P. Hansen og Frue, Elmevej, blev ved Bortlodning vundet af Fru Toldforvalter Clausen. Et par Bøger, skænket af Forlagsboghandler Lohse, blev ved Bortlodning vundet af henholdsvis Fru Toldforvalter Clausen og Tækkemand Nielsen, Søndergade – NB Sengetæppet blev ikke vundet af Fru Clausen, men af Fru Guldsmed Nielsen.

Provst Westergaard sluttede den vellykkede Fest.

62 Aar fylder i Morgen Provst Westergaard, Løgstør.

## En Adresse mod at gøre Fosterdrab straffrit

cirkulerer i disse Dage i hele Landet, ogsaa i Løgstør, til Underskrifter af Kvinder – Det specielt kvindelige Spørgsmaal om Fosterdrabs Tilladelighed skal jeg ikke her komme dybere ind paa. Jeg vil blot pege paa én Kendsgerning. En Række Tilfælde af Fosterdrab finder Sted, efter at Kvinden er blevet forladt af Barnefaderen. Saa har Kvinden baade Smerten og Straffen, hvorimod den mandlige Slubbet, som har ført hende i Ulykke og i Egoisme og Ubarmhertighed forstødt hende, gaar helt fri! Red.

## Trotzkys Ophold i Danmark

har vakt forargelse i visse Kredse – Jeg ser ingen Grund til denne Forargelse – Jeg er Modstander af kommunistisk Styre, da jeg ikke kan se, at dette betyder Frihed. – Men jeg er lige saa vel Modstander af, at noget undertrykkes ved Tvang og Forbud! – Lad enhver have Lov af fremsætte sin Mening og arbejde for sin Sag! – ”Frihed for Loke saavel som for Thor” – Saa maa modne Mennesker selv tage deres Standpunkt under Ansvar! – Og vi skal ikke have noget andet Land til at bestemme, hvem vi skal give Indrejsetilladelse!

Red.