

Gløden

Anarkistisk tidsskrift for Sandhed og Ret, mod Menneskefrygt og Korruption
Redigeret, fremstillet og udgivet af Svend M. Larsen, Bredgade 6, 1, Løgstør

Nr. 13

Lørdag d. 26. November 1932

1. Aargang

Eftertryk uden Kildeangivelse forbydes

Gudstjeneste Søndag d. 27 November.

Løgstør Frimenighedskirke Kl. 10.

Løgstød Kirke Kl. 2. Altergang

Løgstør Sognekirke Kl. 7½. Altergang

Klubaften.

Tirsdag og Fredag hver Uge afholdes Klubaften Raadhusgade 1, Stuen, til højre.

I Løgstør Missionshus

holdt Løjtnant Hundevad i Aftes Lysbilledforedrag om en Rejse, han havde foretaget til Palæstina og Syrien.

Der var mødt en anselig Skare Børn og nogle voksne, som med Interesse fulgte det livlige og lærerige Foredrag.

Hans Knudsen som Forfølger.

Unge Knudsen i Bredgade 36 udfolder en vældig Kampagne for at faa en Bestyrer i Løgstør straffet for at have ført Bil i spiritus paavirket Tilstand.

Man kan undertiden paatale, at man finder en Dom unødvendig streng; men naar man skælder ud over, at en Person er dømt for mildt, kan dette gøre et utiltalende og ondsindet Indtryk - Saafremt den paagældende, som paastaaet, har optraadt stødende over for Knudsens kvindelige Slægtninge, og det drejer sig om en personlig Hævnmagt, lad da Manden blive forfulgt paa det sande Grundlag og ikke paa et konstrueret! (Knudsen fortier for sine Læsere, at de kvindelige Vidner var hans nære Slægtninge!)

Dengang Knudsens Broder "var kommet godt op at "køre" i en Bil, gjorde Knudsen ikke Vrøvl over, at han slap med Skrækken. Man skal ikke kaste med sten, naar man selv har Glasruder!

Red.