

Gløden

Anarkistisk Tidsskrift for Sandhed og Ret, mod Menneskefrygt og Korruption
Redigeret, fremstillet og udgivet af Svend M. Larsen, Bredgade 6, 1, Løgstør

Nr. 17

Fredag d. 9. December 1932

1. Aargang

Eftertryk uden Kildeangivelse forbydes

44 Ansøgere

har meldt sig til det ledige Lærerindeembede ved Salling Skole.

Paa given Foranledning

gør jeg herved læserne opmærksomme paa, at ikke eet Menneske – altsaa heller ikke Provst Westergaard eller nogen af hans Familie - har haft nogen Indflydelse paa min Artikel i "Gløden" i Nr. 16 under Overskriften "Skjult Blokade?" eller anet noget som helst om den før dens Fremkomst. Det samme er for øvrigt Tilfældet med min efterfølgende Artikel i dette Nummer. Red.

Hans Knudsen og Indre Mission.

Hans Knudsen, Bredgade 36, har nu og da afsløret sig som modstander af Indre Mission. Det maa han om; Respekt for en Persons ærlige Mening! – Men gennem al den tid, Knudsen har beklædt Redaktørstolen (siden 5 Oktober 1930) har jeg lagt Mærke til, at saa snart et Menneske sluttede sig til Indre Mission, maatte vedkommende ikke roses i nogen Henseende. Dette er indirekte Forfølgelse efter Bolschevik- mønster! Dette er hverken Neutralitet eller Frisind!

Jeg slutter mig ikke til Indre Mission; jeg er blot lønnet Organist ved Missionshuset; ud over dette forretningsmæssige Forhold lader jeg mig intet diktere fra den Kant. Men jeg harmes over Uret, enten denne øves mod Missionsfolk eller mod andre! Vil jeg udtale mig om et Menneske, spørger jeg ikke, om vedkommende er "missions" eller Grundtvigianer, Fritænker eller Mormon! Er vedkommende i Besiddelse af Dygtighed eller andre værdifulde personlige Egenskaber, finder jeg ingen Grund til at holde Anerkendelsen deraf tilbage. Ja, selv om det drejer sig om min Modstander eller Fjende, ønsker jeg at yde ham den Anerkendelse, han fortjener!

Da Lærerinde Fru Kjældgaard fejrede 25 Aars Jubilæum, fik hun i "Socialdemokraten" en smuk og rosende omtale. Jeg var glad derover; thi saa vidt jeg ved, fortjener hun Anerkendelsen. Og selv om hun ikke havde fortjent den, skulde Knudsen uantastet have lov at fremsætte den, naar den dækkede hans Overbevisning. Men d. 1. ds havde Lærerinde Frk. Lassen, der slutter sig til Indre Mission, 25 Aars Jubilæum, og da indeholdt "Socialdemokraten" kun en tør, lakonisk Meddelelse derom.

Nu vil jeg ikke paastaa, at Frk. Larsen ved enhver Lejlighed har virket sympatisk. Ingen er fejlfri. Men Børnene holder af hende; dette har de altid gjort! Hvorfor maa dette saa ikke nævnes? – Et af Socialdemokratiets Fyndsord er "Ret for alle og Uret for ingen!" – Th Knudsen holdt dette Fyndsord i Ære; men Hans Knudsen holder hverken Fyndsordet eller sin Faders Minde i Ære.

Red.