

Gløden

Anarkistisk Tidsskrift for Sandhed og Ret, mod Menneskefrygt og Korruption
Redigeret, fremstillet og udgivet af Svend M. Larsen, Bredgade 6, 1, Løgstør

Nr. 18

Mandag d. 12. December 1932

1. Aargang

Eftertryk uden Kildeangivelse forbydes

66 Aar

fylder i Dag Distriktsjordemoder Frk. Marie Petersen, Bredgade 13.

65 Aar

fylder i Morgen Pastor Johs. Thorsen, Gilleleje.

Pastor T. har amerikansk Præsteeksamen. Efter sin Tilbagekomst til Danmark var han en Aarrække Indremissionær i Silkeborg, samtidig med at han rejste for Utahmissionen. 1918-21 var han med økonomisk Støtte fra Indre Mission Hjælpepræst for Provst Fich, Løgstør, samtidig rejste han for Sudanmissionen. Under den spanske Syge i 1918 udførte Pastor F. og Frue et opofrende Arbejde med at besøge og pleje Patienterne – 1921 fik Pastor F. Embede paa Læsø, hvorfra han senere forflyttedes til Gilleleje.

Til Orientering.

Maaske synes en Del, særlig blandt Socialdemokraterne, at jeg til Tider er faret for haardt frem mod Hans Knudsen. Men Folk kender jo ikke i Enkeltheder, hvad der er gaaet forud i et Tidsrum af næsten 2 Aar. Naar jeg har villet gøre "Socialdemokraten" konkurrencedygtig ved at tilstille den Stof, har jeg Gang paa Gang fra Hans Knudsens Side mødt Uvilje og Sabotage, og , hvad der var mig det modbydeligste: De fleste Gange var Modstanden ikke sober og blank (naar den endda var det, havde jeg en vis Respekt for den) men listig og underfundig. Og til sidst blev Forsvar nægtet mig, og jeg blev forvist fra Bladets Kontor (hvad jeg ikke anerkender Knudsens Ret til) – og nu revser jeg kun Knudsen – som enhver anden – naar han øver Uret.

Red.