

Verner Højgaard Jensens beretning om Ove Andersens skæbne d. 9 maj 1944.

Hvorfor var Ove med rutebilen til Aalborg den pågældende morgen?

Hvorfor havde han en pistol med i sin taske?

Den ældste af bankdirektør Marlings 3 sønner(Svend) var ansat i Frederikshavn – hvor han også deltog i det lokale illegale arbejde. Gruppen i Frederikshavn planlagde en større aktion og ville gerne have Ove med.-

Svend Marling ringede til Løgstør og bad Ove komme til Frederikshavn – medbringende den pistol, som lå hos Marling i Løgstør.-

En mindre gruppe havde lige gennemført en sabotage mod et maskinværksted i Ranum.

Det kneb med håndvåben, så man havde ”lånt” lillebror Marling(Knud) fra Løgstør med pistolen.-Pistolen lå derfor ikke i Løgstør, men i Ranum. Den hurtigste måde, at få pistolen til Løgstør på var, at bruge mig(Verner Højgaard) som kurer.-

I perioden 40-45 læste jeg på Ranum seminarium, men boede hos mine forældre i Løgstør. Jeg havde derfor et ”pas” så jeg fint kunne cykle mellem Løgstør og Ranum.-

Knud Marling kom op på Seminariet og spurgte, om jeg ville tage pistolen med til Løgstør og aflevere den til Kobbersmed Andersen (Oves far)

Så langt så godt

Da jeg sidst på eftermiddagen nærmer mig Løgstør, opdager jeg, at der kun er en vagt – og det er ikke en af dem som jeg kender – der er ingen mulighed for, at vende rundt og stikke af.-

Så jeg fortsætter, til jeg er helt fremme ved ham. Derved er jeg kommet så langt frem, at jeg kan se ind i haven omkring det første hus i byen.-

Det bliver min redning!!

Inde imellem nogle stikkelsbærbuske står den vagt, som jeg kender og forretter et privat ærinde.-

Uden at bekymre mig om vagten der stod ved siden af mig, råbte jeg et "Guten Tag" og vinkede ind til ham. Han blev så glad for, at være populær, at han svarede med et "Fahren sie Wieter" – OG DET GJORDE JEG SÅ.-

Ned ved Kobbersmed Andersen ville man gerne, at jeg kørte over til Køllgaard med pistolen.-

Køllgaard ville gerne høre, hvordan cykelturen var gået.- Han mente, at det blot var en tilfældighed, at den ene af vagterne var blevet udskiftet, så han syntes, at jeg blot skulle køre på seminariet næste dag, som om intet var hændt.-

Næste dag tager Ove rutebilen til Aalborg. Bilen bliver stoppet af en tysk patrulje og alle bliver kommanderet ud. Efter at alle passagerne er blevet kontrolleret, undersøger tyskerne de tasker, som lå i bilen og her finder de pistolen i Oves taske.

OG SÅ VAR LØBET KØRT!!

Dette er Verner Højgaard Jensens beretning – som er den primære kilde til begivenheden.

Oves skæbne er beskrevet i andre beretninger.

Verner Højgaards materiale er renskrevet d. 27/11 2020 af Niels Hagstrup